



De Echte Bres Column 06



Ja, ik wilde effe twee onderwerpen aansnijden vandaag in deze column. Het eerste onderwerp gaat over een orgeldraaier uit Apeldoorn, het is nog een jonge vent van 33 jaar maar Robin is een heel bekend gezicht daar in de regio van Apeldoorn, en maakt met zijn mooie draaiorgelmuziek jong en oud blij. Tot dat er ineens terwijl hij stond te draaien vanuit het niets werd aangevallen door een klootzak op een fiets, hij kreeg daarbij flink wat klappen waarbij hij zijn kaak op twee plaatsen brak en hij was een paar tanden kwijt. Schandalig natuurlijk want de man keerde op zijn fiets ook nog is een keertje terug maar nu met een pijp ijzer en sloeg daarmee heel wat onderdelen af van zijn zo geliefd orgel.

Nou kom Robin niet aan zijn orgel want toen werd het rood voor zijn ogen, en ging die lamlul met zijn fiets en ijzeren staaf achterna en kreeg hem met wat omstanders te pakken. Een triest en verschrikkelijk verhaal natuurlijk omdat zo'n jonge natuurlijk bij groot en klein, jong en oud plezier brengt met zijn orgelmuziek.

Waarom ik hier nou over begin in deze column want het is al rond begin februari gebeurd maar ik zag het gisteren bij 112 vandaag dat de mensen die daar boodschappen deden, de winkeliers en zoveel mensen langs kwamen om Robin een hart onder de riem te steken en hen allemaal of het nou een groot of klein bedrag was een bijdragen kwam brengen. Ja en als ik dan zo zie dan denk ik wat zijn er toch een hoop fijne mensen op de wereld die deze Robin allemaal geld gaven zodat zijn orgel weer is hersteld.

Alleen zijn kaak doet nog pijn vertelde hij, maar het was echt hartverwarmend en hij is de mensen dan ook allemaal zeer dankbaar. Maar nou komt mijn punt waarom ik over dit onderwerp begon, want er zat nog een item in van ene Elly die door onverlaten haar bloemen kraampje in de brand hebben gestoken en ook door bijdragen van bekende en onbekende mensen en zo nu dus weer terug kan komen. Maar als ik dat dan zo zie op de tv dan zijn al die lieve mensen gewone doorsnee Nederlanders, en ik heb niet een, maar dan ook niet een pinguïns die man een hart onder de riem zien steken, en daar wordt ik dan kotsmisselijk van want sinds het gebeuren met pinguïns in Utrecht dat die agent moest onderduiken omdat hij haar een

klein corrigerend tikkie gaf met zijn voet noem ik ze geen moslima's meer maar pinguïns.

Nogmaals en ik weet dat mijn mening hard is dit volk hoort hier niet thuis, een hoofddoek dat kan ik nog wel accepteren want in het ziekenhuis waar Corretje haar chemo heeft loopt ook een moslima en die is keurig correct en lief en vriendelijk voor ons. Maar die pinguïns met hun boerka of ji-hab, opzouten ermee en klaar mee.

Ja, en dan het tweede onderwerp spreekt voor zichzelf, [want hier op de Sportlaan in Den Haag komt een nieuw AZC naar het voorbeeld van dat gebeuren in Amsterdam waar het zo gigantisch de mist in is gegaan, steekpartijen, verkrachtingen diefstallen,overlast en nog heel veel meer ellende.](#) Er komen naar alle waarschijnlijkheid 440 asielzoekers samen met 40 statushouders en om het geheel af te ronden gooien ze er ook nog eens 80 dak en thuisloze in. Ook in het zelfde pand komen nog eens 105 starters op de woningmarkt en jongeren tussen de 18 en 27 met een kwetsbare achtergrond...zucht.

Je kan beter een TBS kliniek in het ziekenhuis aan de Sportlaan vestigen zonder beveiliging, en geef de bewoners dan vuurwapens en messen, gooi er wat kamers vol met drugs in, zorg voor genoeg lui die geen respect hebben voor vrouwen en die de hele buurt gaan terroriseren en wat pedoseksuelen, en dan krijg je het zelfde als wat je nou krijgt....een grote ellende en een grote teringzooi.

Alvast bedankt lieve mensen van de gemeente Den Haag, ik ga de hoop uiten dat het ook jullie familieleden gaat treffen, want dan weten jullie waar jullie verantwoordelijk voor zijn, en waar je de omgeving en bewoners rondom de Sportlaan mee hebben opgezadeld....dank daarvoor en de cholera.....ik ben zwaar vertieft!!

Als laatste wil ik nog effe er aan toe voegen dat ik een berichtje las van een mevrouw die 32 jaar in Afrika heeft gewoond, en daarin schreef ze dat de Afrikaanse mannen geen respect hebben voor vrouwen. Als de man zegt "kom mee ik wil je neuken" dan heb je maar mee te gaan, (ook eerdaags hier in de omgeving Sportlaan) en vooral ongelovige jonge meisje tussen de 15 en 20 jaar die er leuk uit zien met een strakke broek of een kort rokje zijn de pineut want die zijn onrein en vieze hoeren, maar als ze een leuke oma zien van 79 dan maakt het hun ook niet uit, en o ja je mag ook gelijk alle kinderboerderijen hier in de omgeving van Den Haag opheffen als jullie begrijpen wat ik bedoel.

Bedankt Jan van Zanen (burgemeester) door jou beleid, en jou gemeenteraadsleden wordt Den Haag net zoals Ter Apel en andere steden in Nederland een derde wereldland....walgelijk.

Tot volgende week. Groet van Henk Bres