



De Echte Bres Column 03

Tja, het was me het weekje wel weer hoor, want wat vonden jullie van het bericht van dat de NS heeft besloten dat de trein het [station Maarheeze met een pleuris gang voorbij mot rijden als er geen oplossing komt voor de overlast op het station van de veiligelanden rattûh \(ander woord voor asielzoekers\) die voor zware overlast zorgen](#). Maar dan zijn er nog veel meer stations te sluiten denk ik, want om maar een voorbeeldje te noemen dan kan de trein naar en van Ter Apel ook direct er mee stoppen want uitgeprocedeerde asielzoekers zorgen ook daar voor zware overlast.

Maar wat vinden jullie daar nou van, het is toch de omgekeerde wereld aan het worden, en hoelang gaan we dit nog allemaal pikken. In plaats van die raddraaiers op een hardhandige manier uit die treinen uit te slaan en ze linea recta op het vliegveld terug naar waar ze vandaan komen te zetten, draaien ze het om en moeten de gewone burger bloeden omdat ze geen treintje meer kunnen pakken.

Ik zie het al helemaal voor mij.....zo'n 1250 mensen daar op station die per dag gebruik maken van de trein, staan voor jan lul te wachten en motte met lede ogen aanzien hoe hun trein met een bloedgang voorbijrijdt. En waarom omdat de politiek liever jullie voor lul laten staan dan om die uitgeprocedeerde raddraaiers (rattûh) aan te pakken.

Oké er zijn wel partijen die ook zo denken zoals ik en zovele Nederlanders maar die worden dwars gezeten door die linkse jankmuilen die deze lui juist een hand boven het hoofd houden. Nee ik mijn ogen is het net als of de brandweer gebeld is omdat er aan het eind van de straat een huis in de brand staat, en het huis aan het begin van de straat gaan staan blussen.

En dan natuurlijk wordt je in de media doodgegooid met berichten over verwarde mensen, mannen en vrouwen die effe de weg kwijt zijn en bijvoorbeeld hun huisraad twee hoog het raam uit pleuren, op het dak klimmen van een centraal station, en wat te denken van die gesluierde vrouw waarvan men enkel de ogen zag (boerka) die een politie bureau in Utrecht binnenwandelde.

[Het hele politiebureau werd meteen ontruimd omdat zij dingen riep die als dreigen werden opgevat. Ze had ook voorwerpen bij haar, en een van de getuigen verklaarde dat deze moslima hele holle koude ogen had en iedereen in haar omgeving wegrende](#). Ik weet het niet hoor, maar ik denk dat Allahoe Akbar roepen geen pizza met ananas bestellen betekent in het Arabisch. Verwarde mensen die niet op straat horen maar achter zwaar gesloten deuren in de bajes op in de een of andere kliniek waar ze nooit meer uit komen.

Wat denken jullie dat al die politie inzet, arrestatieteams of ME kosten die de gewone belasting betaler kan ophoesten, en dan ook natuurlijk dat de wouten geen verkrachtingen meer behandelen [en dat er al weken gezocht word naar een serie aanrander met een snor die het nachtleven in Rotterdam onveilig maakt en zeker al zes vrouwen heeft betast en zich verplaatst op een fiets](#).

Ja, en zo kan ik eigenlijk wel uren doorgaan de politie heeft geen tijd meer en heeft andere prioriteiten, nog een voorbeeld is van die oude man van 75 jaar die in zijn huis is overvallen door twee vrouwen in Amsterdam, niet te geloven toch....eentje was er anderhalve meter en de andere bijna twee meter.

Ze sloegen die ouwe man op zijn smoel en op zijn lijf en schreeuwde om geld. Helaas voor hun leeft deze ouwe pik van 70 euro in de week (denk schuldhulp) en was er dus geen geld aanwezig en vertelde hij dat hij maar net rond kon komen en net te eten had.

Het ergste vond hij nog dat die twee stronthoeren uit nijd de hele inrichting in puin hebben geslagen....maar de politie is nog naar ze op zoek, maar daar zou ik maar niet op rekenen want die heeft andere prioriteiten.

En als laatste was dat ik een filmpje zag bij "112 vandaag" van een auto die stopte, er een vrouw uitstapte en die een toevallig passerende vrouw van achteren aan viel door een teaser in haar nek te plaatsen en zo het slachtoffer haar tas uit haar handen kon trekken en hup de auto weer in en met een bloedgang wegreed.

Politie is nog zoekende, heeft andere prioriteiten. En ik geef het eerlijk toe de gewone politieagent wil ze graag pakken en achter slot en grendel zetten daar ben ik van overtuigd.....maar de top die beslist!!

Ik zal hier dan wel weer boze reacties op krijgen en een hoop gezeik, maar zou het nou niet mogelijk zijn omdat onze politie op straat veel te veel andere dingen heeft te doen en niet meer de tijd heeft voor bijvoorbeeld die ouwe man, en die dame die niet meer durft te slapen om dat er een (Helaas) bruine aap, ook op een fiets ineens in haar slaapkamer stond en haar betaste terwijl ze heerlijk lag te slapen in haar eigen bed.

Om de wapen wet eens te veranderen, heel gewoon dat iedere burger het recht heeft om een blaffer (pistool/revolver) ter zelfverdediging in huis mag hebben (niet mee buiten lopen zwaaien op straffe van 5 jaar) nee enkel maar in huis mag hebben. En zo die verwarde klootzakken en andere.....gewoon als het noodzakelijk is voor hun flikker mogen schieten....ik teken er voor.

En ik denk dat als het eenmaal bekend wordt dat je binnen in een huis gaat, en je bent niet uitgenodigd op de koffie, je voor je klote en tegenwoordig ook voor je kut kan worden geschoten door de bewoner bij wie je ongevraagd naar binnen gaat, Nederland een stuk veiliger kan worden....maar ja dat is mijn idee!!



Tot volgende week.