



De Echte Bres Column 14

Helaas lieve lezers en lezeressen mot ik verder gaan met waar ik mee ben geëindigd verleden week, namelijk die smerige riool rattûh van Extincion Rebellion (XR) want ik had weer een aanvaring op X met de een of andere linkse koeiekut of trol gehad. Ze staat op Twitter (X) onder de naam Eev (zie hierboven) en vond dat ik XR onjuist bejegende.

Ook moest ik meer respect hebben voor die lieve mensen want dankzij die randdebielen die wegen blokkeren en winkeliers met boterzuur bedreigen (in mijn ogen zijn de plannen daarvoor al terroristische) heb ik de kans en de vrijheid om te schrijven wat ik wil op X schreef ze.

Tja, mijn reactie was als eerste dat je respect moet verdienen en niet zo maar krijgen, en noemde haar vervolgens een mafkut. Nou dat is volgens mijn doen toch wel heel erg netjes vind ik zelf maar daar was zij het niet mee eens. Ik schreef terug dat ik de EX een terroristische organisatie vond, en als zij daar sympathie voor had zij ook in mijn ogen als een terrorist werd beschouwd. Nou na deze berichtjes op X vond zij het tijd om mij van mijn bed te laten lichte net zoals Jan Roos (podcast maker), in dit geval door de Haagse politie.

In mijn afscheid berichtje voor dat ik haar blokkeerde heb ik haar laten weten dat de met spoed naar het Pieter baan centrum (PBC) moest gaan om haar eens goed te laten onderzoeken.

Ik weet dat ik een hoop haters heb....maar tering wat heb ik ook een hoop mensen die het met mij eens zijn, gewoon geweldig, en ik denk dat de politie in het hele land hun handen vol hebben om iedereen van hun bed te lichten die mij in deze steunen lol-)).

Maar goed laten we nou in een keer van het gezeik van die terroristische linkse jankmuilen af zijn (dan hoef ik er geen aandacht meer aan te besteden). Want ik heb volgens mij de juiste oplossing gevonden om de automobilisten, hulpverleners, museums en winkeliers weer opgelucht te kunnen laten ademen en dat iedereen nooit meer last heeft van XR.

Het is namelijk heel simpel en ze doen het dan nooit meer denk ik, als er weer een demonstratie is van die terroristen en ze plakken zich vast op de weg, klimmen in bomen of wat dan ook, gewoon een peloton ME er omheen zodat als ze weg willen ze dat niet kunnen.

Ik denk na een dag of twee de helft van die linkse klootzakken al zitten te schreeuwen van ellende omdat ze motte bouten en sassen of te wel plassen en poepen. Nee gewoon laten zitten geen eten geven, wel water, want anders is het niet humaan zullen sommige zeggen, en eten mag eigenlijk ook wel maar dan wel met een laxeer middel er doorheen 😊.

Nadat ze minimaal anderhalve week zich hebben bescheten en bepist en niet geslapen te hebben, want zodra er eentje moe is en in slaap valt het waterkanon erop, zullen ze alles maar dan ook alles willen doen om weer in die luie stoel van ze te gaan zitten, en die broek vol met pis en stront graag te willen verwisselen voor een schone.

Ook kan de ME die natuurlijk om de paar uur worden afgelost rustig aan doen en hoeven geen verhuistertje te spelen, na een dikke week komt er iemand van het OM bij een ieder van die klootzakken of mafkuttens langs met een officieel document waarin staat dat ze losgemaakt kunnen worden als ze dit document of formulier willen ondertekenen.

Daarin staat natuurlijk wel dat zodra ze losgemaakt zijn beloven op straffe van bijvoorbeeld 30,000 euries nooit meer mensen te gaan lastig vallen en hebben ze die 30K niet dan meteen een jaar gevangenis in....ik denk dat al die levende lijken (want als je die koppen ziet is het niet anders) graag willen tekenen.

En dan nooit meer op een snelweg gaan zitten, of op andere manieren de gewone man lastig te vallen. Degenen die met boterzuur hebben gestrooid mogen van mij linea recta naar een dodencel worden gestuurd, naar een land waar de doodstraf nog van toepassing is.

Ik hoop dat deze column nou ook eens gelezen wordt door die linkse tyfus rechters, die al deze lui een hand boven het hoofd houden en zo de hele economie laat ontwrichten en ons mooie Nederland naar de kloten laten gaan....Misschien een goed idee voor het kabinet Schoof om nu al langzaam aan die linkse rechters te gaan vervangen door rechters die recht spreken met hun volle verstand want daar schort het nog wel eens aan bij deze D66 rechters.

Nou ik ben toch lekker bezig met kankeren op alles wat los en vast zit, dus wil ik ook nog effe mijn gal spuwen over die kleine pleuris gastjes die denken dat de hele wereld voor hun is met die tering dikke banden fietsen (Fat Bikes). Ik zat laatst met mijn Corretje voor de deur lekkâh in het zonnetje, waarom voor de deur zo je zeggen met zo'n grote tuin, nou gewoon omdat die koude zeewind precies in de tuin stond, en het voor de deur heerlijk was.

Twee van die jochies die reden denkelijk dik 40 kilometer per uur op de weg voor auto's en niet op het fietspad, ze hinderde opzettelijk het verkeer en reden een eindje verder met een bloedgang door rood en de automobilisten die daar gewoon door groen reden moesten alles uit de kast halen om die twee etterbakkies niet te raken. En er waren een paar chauffeurs die claxonneerde en die kregen meteen de bekende middel vinger met een grimas op hun gezicht zo van wie zijn jullie wel.

Ook hebben die ratjes altijd een capuchon op hun kop en een dikke jas aan, terwijl ik zat te smelten van de hitte in het zonnetje (wel wat overdreven) maar toch. Ik mot eerlijk toegeven dat er ook normale jeugd op die dikke banden fietsen rijden maar over het algemeen zijn het die ettertjes.

Nou en om dan maar als laatste mee te eindigen, het zelfde heb ik met die bakfietsen, nogmaals niet allemaal maar het lijkt wel of het gros van die bakfietsen vol met kinderen ook sympathisanten zijn van de XR. Ik had dit keer geen ruzie met zo'n kut of kloothommel op zo'n bakfiets maar was er wel getuigen van.

Er werd aan een dak gewerkt aan de Goudsbloemlaan waar ik in de auto stond te wachten op Corretje die wat dingen nodig had bij het Kruidvat. Ik sloeg de werkzaamheden gade en die mensen hadden netjes een stukje stoep afgezet, hun wagen er ook opgezet en alles netje met lint afgezet.

Er kwamen twee vrouwen aan eentje met zo'n dubbele kinderwagen met een tweeling er in en een bakfiets vol met kinderen....nou als je hoorde hoe die te keer gingen tegen de man die beneden stond om alles in goeie banen te leiden, daar lusten de honden geen brood van.

En over honden gesproken ze zagen er ook uit dat ik mijn hond er nog niet tegenaan zou laten pissen, gadverdamme wat een anti wijfen waren dat....en respect voor die man die keurig beleefd bleef, en zelfs nadien zijn auto iets verplaatste...iets wat ik nooit gedaan zou hebben.