



De Echte Bres Column 05

Lieve mensen waar kan je Nederland nou het meeste mee vergelijken, met een dierentuin waar ze antilope bij de tijgers hebben gezet, jonge wilde zwijnen bij de leeuwen en lieve papegaaitjes bij de gieren. Dit als vergelijking hoe het in Nederland toegaat, want het wordt echt steeds gekker hier in ons kleine maar (vroeger) o zo gezellig kikkerlandje.

Neem nou die Extinction Rebellion (XR) die lui hebben van de week in H&M in Naaldwijk weer zoals gewoonlijk de normale bevolking lastig gevallen, deze keer niet door oer vervelend op de A12 of de A10 te gaan zitten klootviolen, nee ze dachten dat is te gewoontjes want we gaan nou in een winkel met boterzuur rond strooien zodat sommige mensen die daar gezellig aan het shoppen waren doodziek werden. De hulpdiensten zoals de brandweer en ambulance moesten er aan te pas komen en de winkel werd gesloten. Tussen de vijf en de tien mensen werden onwel maar hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. Een van de actievoerders (ook wel randdebiel genoemd) noemde het geen aanslag maar hij zette het lachend weg als "kolder".....ik zeg maar niks meer!!

Ja, en dan gaan per 1 februari de verkeersboetes omhoog, gewoon niet meer te betalen....je krijgt een boete voor het rijden met je telefoon in de hand (kan ik mij heel goed voorstellen). Maar om daar nou € 430,- voor te moeten betalen word in mijn ogen een beetje te gek, door rood licht rijden € 310,-, bij asociaal rijgedrag € 280,- en het doorkruisen van de militaire colonne mag je € 120,- aftikken. Als je op een invalidenplek gaat staan krijg je € 380 aan je broek....en krijgt die invalide daar dan nog de helft van omdat hij niet op zijn plekkie kan staan ter compensatie dan kan ik mij er wat bij voorstellen. Maar alles is gewoon weer voor de pot van de overheid. Dat je voor een overtreding een bekeuring krijgt ben ik het mee eens, maar om nou de hele overheid van een goed salaris te voorzien op deze manier is walgelijk!!

Ook laat is iedere morgen heel vroeg mijn hondje uit, en ondanks dat ik dan dik ben aan gekleed heb ik het best koud met -2 en ben ik blij als ik weer bij mijn warme kachel zit, tot zo ver normaal zou je denken.....maar nee het kan allemaal veel gekker want ik zat van de week te kijken of het morgens vroeg droog zou zijn, en wat las ik dat de KNMI een waarschuwing af gaf en code geel voor "gevoelssneeuw". Er werd geen echte neerslag verwacht, maar het kon aanvoelen door de koude temperatuur en de straffe wind als of het ging sneeuwen, en in sommige delen van het land werd daardoor 10 tot 15 centimeter "gevoelssneeuw" verwacht. HOE DAN???, mot ik dan sneeuw kettingen om doen omdat er "gevoelssneeuw" ligt of mot ik voor dat ik gaat rijden denken dat ik die sneeuwkettingen er om heb gegooid, en dat ik natuurlijk na het vrijmaken van de "gevoelssneeuw" op mij ruiten veilig kan rijden.....ik zweer je dat ze in Nederland echt mesjokke aan het worden zijn.

Maar het kan nog gekker,,,ja echt waar want een transgender man heeft een aanklacht ingediend omdat een gynaecoloog van het "Onze Lieve Vrouwe Gasthuis" hem niet wilde helpen. Die zieke malloot had gevraagd aan de gynaecoloog of die zijn baarmoeder en/of zijn eierstokken kon verwijderen HOE DAN.... Na dat die lamlul het nog een paar keer gevraagd had aan die gynaecoloog verwees deze hem door naar een psycholoog waarop die zwaar gestoorde verwarde man hem betichte van discriminatie, nogmaals HOE DAN??

Ja en dan het laatste onderwerp waar ik jullie mee lastig gaat vallen is het gebeuren in Nieuwe Gein waar een elf jarig meisje voor de ogen van haar vriendje dood gestoken werd door (ja alweer) een zwaar verwarde geiteneuker (eerst was het in de media een Syriër, en vanmorgen was het ineens een Marokkaan) vandaar dat ik hem maar als geiteneuker bestempeld want dat is het altijd raak. De burens vertelden dat deze verwarde geiteneuker al meerdere mensen uit de buurt had achterna gezeten. Een buurman en ook een zus van die buurman vertelde ook dat deze GN al veel langer deed soort dingen deed en dat hij bekend stond bij de politie.....mijn vraag is dan weer HOE DAN..... hoe in godsnaam is het mogelijk dat deze kankâh vent dan dat Eritrese meisje van elf jaar met een mes kan afslachten....ik word hier zwaar pissig over en jullie kennen het Haagse Alfabet.....nou dat ga ik nu maar niet gebruiken.....maar een ding is zeker door dit laatste bericht is heel mijn weekend zwaar verkankâhd.....

Tot volgende week.

Met vriendelijke groet van Henk Bres.