



De Echte Bres Column 50

Nou de Kerstdagen zijn weer voorbij, lang naar uitgekeken, waarom omdat ik het echt de gezelligste tijd van het jaar vindt. Overall Kerstverlichting voor de ramen bij sommige huizen op de Laan van Meerdervoort hele voortuinen die verlicht waren en ook bij mij thuis en bij de burens was het ook echt Kerst. Zelfs bij mijn vriend Robbie op de hoek "Screenwork" die veertien dagen dicht is met de Kerstdagen volop Kerstverlichting heerlijk.

Ik hoop ook dat iedereen die deze column leest het net zo naar de zin hebben gehad als wij. Maar ja het zal Henk Bres niet zijn als er weer niet wat aan de hand was op tweede Kerst avond. Zoals ieder morgen ging ik om 6.00 uur met Jimmy de deur uit om lekker een stuk met hem te lopen, hij lopen dan natuurlijk en ik met mij scootmobiel ernaast rijdend. Ik haalde hem van het slot af toen ik zag dat het kastje van mijn accu was opengebroken en mijn accu was natuurlijk pleitte verdomme.

Er zat nog genoeg stroom in om Jimmy uit te laten maar toen ik thuis kwam zwaar verkloot (want blijf met je gore tyfus klauwen van mijn spullen af) ben ik gauw mijn camera beelden gaan terug kijken ([ZIE HIER DE BEELDEN](#)) en ja hoor die graf kk lul stond er mooi op. Het was erg mistig hier tweede Kerstavond, dus helaas zijn het geen goeie beelden, maar ik wilde ze toch met jullie delen zoals ik het ook op Facebook heb gedeeld en op X.

Ik hoop dat deze meneer een verschrikkelijk gruwelijke dood krijgt als het aan mij ligt, en dat kan variëren van onder een tram lopen tot aan dat hij met zijn fiets in het majem terecht komt en dan langzaam, heel langzaam verzuipt, en dan hou ik het nog redelijk. Ik krijg net een berichtje door dat Jeffrey Huf zijn hele scootmobiel is gepikt, nou en dan ben ik nog een mzzlpik en een spekkoper.

Maar om een eind aan dit verhaal te maken, als ik mijn nieuwe accu heb met een nieuw slot erin gaat er geheid 220 volt op, maar ik zet er dan wel een klein bliksemschichtje met een waarschuwing erop. Als ik denk wat/wie het is dan kan hij gelukkig geen Nederlands, en is de wereld weer een stuk veiliger. (als ik het mis heb dan bij deze mij excuses)

Ja, en dan wordt er mij de laatste tijd heel veel gevraagd of ik nou voor vuurwerk ben of juist tegen, dat in verband met mijn hondje Jimmy natuurlijk. Nou ik ben/was er voor maar (dat ga ik jullie uitleggen) vuurwerk zoals in de jaren 70 of 80, omdat het toen in die tijd echt een feest was. Gewoon gezellig met die ouwe van mij vuurwerk kopen, super spannend natuurlijk want je mocht pas op oudejaarsdag afsteken, maar ja als je jong bent ging ik ook wel eens een paar dagen daarvoor aan de gang met mijn vrienden.

Maar dan hebben we het over wat rotjes, gillende keukenmeiden en wat vuurpijlen maar als we dan de rest van het vuurwerk hadden afgeschoten, gewoon zoals het hoorde dan ging ik met die ouwe van mij en soms ook ging mijn moeder (maar die was er bang voor en hield het bij een paar sterretjes) mee naar de hoek van de straat waar ik toen woonde (Terwestenstraat in het Schilderswijk) om te kijken naar de vuurstapel.

Iedere buurtbewoner mocht toen zijn eigen Kerstboom verbranden terwijl de hermandad of te wel de

ganderikken er gezellig rustig bijstonden, en iedereen een gelukkig nieuwjaar wenste. Later toen ik wat ouder was ging ik met die ouwe van mij door het Schilderwijk rijden om te kijken op welke hoek van welke straat het grootste vuur had...prachtig vonden we het toen.

En nu in deze tijd ben ik er zwaar op tegen, want het loopt gewoon de spuigaten uit, wat wij vroeger niet durfde te doen (rotje gooien naar de hulpverleners, Brandweer, politie, ambulance medewerkers) zijn ze vandaag de dag knettergek geworden. Cobra 6 ander woord voor handgranaten worden naar hulpverleners en ook gewone burgers gegooid, oude mensen (niet alleen oude) die met hun hondje lopen zeker een week al voor oud en nieuw worden verrot gegooid met vuurwerk.

Mens en dier (ook hulphonden) een trauma bezorgen dat is wat die grafbakken nu doen, niet alleen dat maar ook verminkingen, hoor schade. huizen die afbranden, ruiten die sneuvelen , in ziekenhuizen worden de hulpverleners ook bedreigd. Niet normaal meer die onverlaten gooide vuurwerk bommen in de hallen van verpleegtehuizen, bejaardencentrums. Ik hoorde zelf op het journaal dat er gasten vuurwerk hadden gegooid bij een vogel verzamelaar, waarbij verscheidene vogeltjes door de knal een hartverlamming kregen.

[Ook hoorde ik dat er vuurwerk was gegooid in een duiven hok, alle duiven waren verbrand.....er waren er nog een stuk of 15 over en die moesten worden afgemaakt omdat ze te veel rook hadden](#) binnengekregen, en zo kan ik nog wel een paar uurtjes doorgaan. Dus ben ik er nu fel op tegen, en ik zeg tegen die imbecielen die bewust vuurwerk naar mens en dier gooien....dat ik hoop dat die cobra's of weet ik veel van wat voor vuurwerk dan ook in jullie klauwen mogen ontploffen, dat ze zo zwaar lichamelijk letsel hebben dat ze door hulpverleners van de straat af motte worden geschraapt.

En dan maar hopen dat ze hun lesje hebben geleerd, en de hulpverlener die ze een paar uur van te voren nog hebben lopen bekogelen dankbaar zijn omdat deze mensen ongeacht wie, hoe, waar of wat je ben gewoon hun werk doen, en ook die bloedmaaië aan alle kanten helpen.

Chapeau voor alle hulpverleners waar ze ook zitten, achter de meldkamer of op straat....mijn dank hebben ze, en niet alleen met oud en nieuw maar het gehele jaar door....DANK JULLIE WEL!!

Nou, en dan iedereen een hele prettige jaarwisseling, een gelukkig maar vooral een gezond 2025



Tot volgende week.



Met vriendelijke groet van Henk Bres.