



De Echte Bres Column 49

Allereerst wil ik natuurlijk iedereen twee fantastische Kerstdagen toe wensen, en hopen dat jullie het allemaal naar de zin hebben. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, want denk maar bijvoorbeeld aan de nabestaande van de zware explosie aan de Tarwekamp hier in Den Haag.

Ik denk dat deze mensen helemaal geen zin hebben in een gezellig Kerstfeest zonder hun geliefde....en daar kan ik mij best wel wat bij voorstellen. Sterkte voor al deze mensen, en niet alleen van de explosie op het Tarwekamp maar alle mensen die zo vlak voor de Kerst iemand hebben verloren.

Wie ook een paar fijne Kerstdagen verdiend dat is Marjolein Faber, want wat krijg deze lieve dame een bakken met stront over zich heen van dat zure links....bbbrrrrr....om eng van te worden. Nee echt lieve mensen Marjolein Faber is een kanjer, eindelijk een minister met ballûh.



Die hoe dan ook ondanks alle tegenwerkingen super bezig is om 14 jaar puin te ruimen van die linkse huilstruiken en jankmuilen die naar mijn mening heel Nederland naar de godverdomme hebben geholpen....ga er maar aan staan....niks anders dan respect voor deze felle dame...en jullie weten het respect mot je verdienen, niet zomaar krijgen...en zij verdiend het.

Nou en dan natuurlijk is iedereen in de ban van de aankomende Kerstdagen, de mensen vliegen van winkel naar winkel, kopen online zich de pleuris voor leuke Kerst cadeautje om aan familie, kennissen en vrienden te geven. Alle restaurants die geven korting om de lekkerste Kerst menu's te verzorgen.

Ik zie zelf als ik buiten rij dat er weer veel meer mensen hun huis hebben versiert, en ik mot zeggen ik vindt dit allemaal geweldig. Gewoon omdat wij enorm van de Kerst houden, Corretje en ik en dan als kers op de slagroomtaart een heerlijk dagje naar Duitsland toe om naar een Kerstmarkt te gaan, een uitje voor het hele gezin.

Prachtig vinden de kinderen het, overal lichtjes, Kerstmannen en ook Kerstvrouwen die de boel vermaken, en natuurlijk ook veel fijne Kerstmuziek, Voor de wat ouderen is er ook heerlijke warme glühwein, en ik zou zeggen ga ervoor.

[HO STOP.....WACHT EFFE..... ik vergeet natuurlijk het belangrijkste en dat is natuurlijk die gore smerige pokke imbeciel die s'morgens ook besloot om naar de Kerstmarkt in Maagdenburg te gaan, maar dan niet om er van te genieten nee....maar wel om met zijn auto met een bloedgang door de mensen menigte te scheuren langs de mooie Kerststalletjes.](#)

Echt hé, ik ben zwaar pissig hierover want later sijnpelende berichten door en hoor je dat die gore klootzak (dader) een 51 jarige kankerhond is die sinds maart 2020 als psychiatrisch specialist werkzaam was in een gevangenis in Bernburg. Hij was de laatste tijd ziek en op vakantie zijn geweest want hij had al sinds eind oktober geen diensten meer gedraaid. Hij was een volgens de media een ex moslim.

Nou sorry hoor ik ben niet van de complot theorieën maar dit was een geradicaliseerde moslim, waar om riep hij dan tijdens zijn arrestatie "Allahu Akbar" (vertaling God is de grootste)....nou naar mijn mening doe je dat niet als EX moslim. En je rijdt zeer zeker niet als EX moslim op grote snelheid minimaal 400 meter door een winkelende menigte met als gevolg 5 dode (waaronder de 9 jarige André uit Duitsland), 41 gewonden in kritieke toestand, 86 zeer zwaar gewonden, en daarbij ook nog eens 80 lichtgewonde.

Ik word hier strontmisselijk van want iedereen kan zich nog de beelden naar voren halen van die andere idioot die een paar jaar geleden met zijn vrachtwagen door ook een winkelende menigte reed op een Kerstmarkt. Wat ik ook niet begrijp is dat er niet overal betonblokken staan (dat mot wel in zo'n kuttijd als dit) Ja staat er dan zo'n slappe lul op de Duitse tv te verkondigen 'omdat er dan geen hulpdiensten door kunnen'?????....die heb je dan toch ook niet nodig klootzak, want als die wagen niet op de Kerstmarkt kan komen **HEBBIE OOK GEEN DOOIE EN GEWONDEN....zo simpel is dat, of ben ik nou gek.**

Natuurlijk kan er iemand een hartaanval krijgen of onpasselijk worden van de glühwein, maar richt dan op iedere Kerstmarkt een EHBO post op waar de mensen in nood naar toe kunnen verdomme. Maar zorg er voor dat die auto's of vrachtwagens nogmaals die Kerstmarkt niet op kunnen.

Deze Taleb A had trouwens een paar jaar geleden al geroepen dat hij deze aanslag van plan was, en de Duitse regering was er al twee keer voor gewaarschuwd. In 2023 kwam er zelfs een tip vanuit Saoedi-Arabië over de grafbak Taleb A....en dat werd zelfs nog bevestigd door Holger Munch, het hoofd van de Duitse Federale politie.

Ben ik nou achterlijk, ben ik nou stom of ben ik nou knettergek als ik zeg dat deze aanslag voorkomen had kunnen worden, en dat al deze slachtoffers dan gewoon lekker thuis hadden gezeten met de Kerst.

Nee want het is natuurlijk 'not done' om zomaar een zieke terrorist te beschuldigen die zelf om het hardst riep dat hij een EX moslim was.....nee de regering kan toch niet de stempel krijgen om te worden uitgemaakt voor RACISTISCH, stel je voor nee hoor dan maar liever 127 slachtoffers die in een klap zijn weggerukt uit hun leven, met dank aan een terrorist die verkondigde een EX moslim te zijn.....ziek ben ik ervan, en gecondoleerd met al de dode slachtoffers, en heel, heel veel sterkte voor alle gewonden.

**NIET ALLE MOSLIMS ZIJN TERRORISTEN MAAR WEL ALLE TERRORISTEN ZIJN MOSLIMS*.....HOE DAN.....*



Tot volgende week.