



De Echte Bres Column 47

Wat een pleuris weer is het toch, natuurlijk is het de tijd van het jaar en nu die ouwe geit uit Spanje weg is met zijn gevlekte en witte Pieten, gaat mijn Corretje gelukkig weer volop met de Kerstversiering in de weer en dat maakt dan weer een hoop goed.

Maar goed verleden week een beetje huiselijke column met goed nieuws dus nu gewoon ouderwets weer vertellen hoe ik over sommige dingen denk. [Ik kan wel zeggen met gepaste trots \(not\) dat ik las dat de gemeente Helmond die smerige graftak van een 25 jaar oude Wesley W die zijn \(pedo\) klauwen niet kon thuishouden in het kindcentrum Mondomijn in Helmond, en op een aantal oppas adressen.....zijn jeugdlintje wil afpakken?????](#)

Twintig kinderen heeft deze gore smeerpip misbruikt van nog geen 12 jaar oud, het waren negentien meisjes en een jongetje, en sommige waren zelfs jonger dan vier jaar. Hij was voetbalcoach, en deed veel vrijwilligers werk voor de plaatselijk kindervakantie week. Hij was ook voorzitter van de stichting 'Smile' en die organiseert auto ritjes voor ernstig zieke kinderen en gehandicapten kinderen.

Hij was ook nog werkzaam in het onderwijs, en had dat jeugdlintje gekregen omdat hij, die gore pedoseksueel veel vrijwilligers werk deed....nee, nou pakken ze alvast zijn lintje af, en ja wat zal die zielige Wesley daar wakker van liggen. Ze hadden dat lintje zo strak om dat smerige prakkie motte binden net zolang totdat zijn hele zaakje eraf was gerot door te weinig bloedtoevoer en daarna zijn gepaste straf geven. Niet op de een of andere beveiligde afdeling of bij zijn soortgenoten, nee gewoon op de vleugel bij de gewone gedetineerde die hem iedere dag opnieuw de gore lust gevoelens voor kinderen uit zijn zieke flikker sloegen en hem verrot trapte (is inmiddels al over geplaatst wegens bedreigingen van zijn mede gedetineerde...jammer)...walgelijke berichten zijn dit bah!!!

Ja, en dan natuurlijk iedere dag in het nieuws die inbraken bij hardwerkende ondernemers, ik zag van de week dat er ergens een brillenwinkel was die voor de derde keer de sjaak was in een paar weken. [Gelukkig had deze winkelier een mist installatie laten aan leggen, en toen die kneuzen de winkel vol zagen stromen met dikke mist vluchten ze gauw de winkel uit.](#) Maar toch met een hele hoop schade en ook wat hele dure brillen met hun mee hebben genomen, nu hebben veel van die ondernemers ook een groepsapp waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen.

Maar dat is meestal mosterd na de maaltijd en zijn de klootzakken van het dievengilde allang gevlogen. Nou heb ik een grandioos idee, en dat is om inplaats van die mist gewoon iets onzichtbaar in de winkel te spuiten. Misschien gewoon een apparaat dat inplaats van die mist, koolmonoxide de winkel in spuit of iets wat verdoofd, een soort van slaapgaz. Zodra dat het gas zijn werk heeft gedaan wachten op de brandweer die het pand weer leeg zuigt, zodat en de politie de heren zomaar voor het oprapen heeft.

Nee natuurlijk mag dat niet Henk dat is bij de wet verboden, nou dan heb ik nieuws voor jullie, dat is met je klauwen aan andermans spullen zitten en meenemen ook. Ik zweer het je dat ik als ik een juwelierszaak had of zo'n brillenwinkel ik het een of andere knock out gas uitprobeerde, en daarna pas als ze lagen te

slapen in mijn zaak of misschien wel dood lagen, ik de hulpdiensten zou bellen.

Gewoon een win win situatie toch....de dieven zijn gepakt, de politie hoeft niet meer te zoeken, alleen mot de winkelruit worden vernieuwd of de deur waardoor ze zijn binnen gekomen, de winkelier blij want zijn spulletjes heeft hij nog, de verzekering is ook blij, en de klanten ook....hoezo niet slim. En ik weet zeker als dat een paar keer is gebeurd en het op de tv in het nieuws is geweest, en op de soc-media is geweest laten ze het voortaan wel uit hun botte harses om nog een keer een winkel te plunderen of te overvallen.

Ik wens jullie allemaal alvast een hele gezellig decembermaand, en tot volgende week!!

[PS: Effe een vraagje nog, als dit eerdaags ook hier in Nederland van toepassing is \(klik op link\).....zal ik dan een leuk hangbuik zwijntje kopen om daar in dat gebied uit te laten, of een gewoon groot varken?? 😊](#)



Met vriendelijke groet van Henk Bres.