



De Echte Bres Column 42

Ja, hier zijn we dan weer met een nieuwe column, 'gelukkig' zeggen er een hoop mensen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die van mijn columns over hun nek gaan, en dat vind ik dan stiekem wel weer leuk. Want die ouwe van mij zei altijd 'Henk, hoe harder ze op je kankeren des te meer weten ze dat je gelijk heb. Maar dat terzijde, want waar ik mij weer aan heb lopen ergeren dat is die steekpartij in [Hardenberg](#), waarbij er een 53 jarige vrouw werd neergestoken door haar 56 jarige ex-echtgenoot, en dat nota bene voor een kinderdagverblijf op klaarlichte dag.

Hoe haal je het in je botte harses om de moeder van je (4) kinderen dood te steken, want deze vrouw is helaas overleden. Deze vrouw had het lef om haar relatie met deze klootzak te eindigen en dat kon meneertje niet verkroppen, en dus dan maar op klaarlichte dag een einde aan haar leven maken, ik hoorde dat hij daarna een paar keer met het mes in zijn eigen buik had gestoken.....en dan denk ik natuurlijk weer bij me eigen had hij dat dan niet daarvoor kunnen doen die imbeciel, want dan hadden die kinderen hun moeder nog gehad verdomme.

Het gezin lag al langer onder de kijker van allerlei instanties en ook de politie was er (noodgedwongen) een graag geziene gast. Waarom is er dan niet eerder ingegrepen, ik snap daar werkelijk geen klote van. De hele buurt (normaal denkende mensen) wisten dat het een keertje fout zou gaan, maar verklaar mij dan is hoe het in godsnaam mogelijk is dat de instanties die hier wat aan zouden kunnen niet thuis geven en alles in dit geval maar op zijn beloop hebben gelaten.....onbegrijpelijk!!

Ook zie ik steeds meer filmpjes op X van zware mishandelingen, bijvoorbeeld, een grote neger (had net zo goed een blanke klootzak kunnen zijn) die een vrouw zo aan het slaan was dat Cassius Clay, Mike Tyson en George Foreman er gegarandeerd een hoop van hadden kunnen leren. Niet normaal meer, gewoon misselijk makend...maar wat nog erger is vind ik, dat is die klootzakken die het staan te filmen.

Oke, niet iedereen is een held, want zodra deze stink neger effe opkeek zag je gauw de camera wegdraaien, maar leg verdomme die camera weg en bel de wouten 112 of 911 (weet niet waar het filmpje gemaakt is). Doe wat in godsnaam want met het voorval te filmen daar red je geen levens mee, of zie ik dat nou verkeerd?.

Ik weet het niet meer hoor, [ik zag gisteren op 112 vandaag een foto van een 82 jarige Turkse vrouw die helemaal de touwtering was geslagen door haar buurvrouw nadat deze vrouw van de trap was afgeduwd, en echt ze zag er niet uit, alles was blauw tegen zwart aan net alsof ze met Mike Tyson aan het sparren was geweest.](#)

Ze kon niet voor de camera reageren omdat ze geen Nederland sprak. Nou wat ook die ruzie heeft veroorzaakt, en wat deze Turkse oude vrouw ook heeft gedaan....dat doe je verdomme niet, je slaat geen ouwe vrouw en pleurt haar van de trap af.....en al zou racistische overwegingen hebben dan pak je een jonge stevige Turk die zich kan verweren, en nooit en te nimmer een ouwe Turkse vrouw van 82....sterkte voor die mevrouw!!!!

Oudere mensen, en ook voor vrouwen en kinderen mot je respect voor hebben ongeacht hun afkomst en of ze nou moslima zijn en je er een hekel aan heb.....dit doe je gewoon niet. Ik heb de laatste tijd het gevoel dat er steeds meer van die laffe kutte en klootzakken bij komen.....het is niet mijn tijd meer hoor, want ik erger me eigen dood aan zulke lui....respect mot je verdienen wederzijds.

Ja, en ik wilden het toch nog effe hebben over de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Ik was zeker een voorstander van de wolf en ik vind het nog een machtig dier en ben er trots op dat hij in het wild in Nederland vertoefd. [Maar ik heb mijn mening toch wel mottle bijstellen, want schapenboer Rene van Deuveren heeft uit protest 5 dode schapen langs de kant van de weg gelegd in Speuld \(GD\).](#)



Hij had er een groot bord bij gezet met de tekst "WOLF BEDANKT!!" en ja, dat hoeft van mij ook niet, Rene had er alles aangedaan om de wolven buiten zijn omheining te houden maar toch lukte het de wolven om een slachtpartij onder zijn schapen aan te richten. Nee, ik denk dat er te veel roedels komen, en je kan er op wachten dat er dadelijk wat spelende kinderen de sjaak zijn en ook worden aangevallen en uiteengereten.....en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Dus hoop ik dat dit kabinet gauw met een oplossing komt want hier zit niemand op te wachten!!



Tot volgende week allemaal.