



De Echte Bres Column 01

Hier zijn we dan weer met een gloednieuwe column, de eerste van het jaar 2023. Ik hoop dat het jaar ook voor jullie goed is begonnen, en hoop dan ook dat jullie allemaal veel geluk en voorspoed krijgen maar vooral veel gezondheid.

Laten we effe terug bliken, alleen met oud en nieuw en dan met name dat er zoveel geweld weer is gebruikt tegen hulpverleners. Ik zeg eerlijk, ik ben ook geen lieverdje geweest maar ik heb nog nooit een ambulance broeder of brandweer mensen aangevallen of lastig gevallen, ook mensen op de EHBO's die met agressie ter maken krijgen loopt de spuigaten uit.

Oke, ik mot eerlijk toegeven dat ik ook wel eens uit me dak ben gegaan tegen ME'ers maar nooit zo als deze afgelopen oudejaars nacht. Agent Joey gewond doordat hij een stuk vuurwerk naar zijn hoofd kreeg gegooid, heb ik ook wel eens gedaan vroeger maar geen stuk vuurwerk dat een grotere kracht hebben dan een handgranaat. Echt niet normaal meer, ik steek zelf niks meer af met de jaarwisseling. Gelukkig kan mijn hondje Jimmy er heel erg goed tegen en schrikt hij niet zo gauw maar ik houd natuurlijk wel rekening met hem.

Nee wij zijn lekker bijtijds naar bed gegaan en hebben televisie gekeken, en dan elkaar een mooi 2023 gewenst en zittend op de rand van het bed naar het mooie vuurwerk kijken wat mijn achter buurtjes afstaken....echt prachtig om te zien.

Nou lekker tv kijken....ja daar word je eigenlijk ook niet vrolijk van want Claudia de Breij daar krijg ik de schijt van als ik langer dan tien minuten kijk, Najib Amhali daar ben je binnen tien minuten verslaaft aan de alcohol en de heroïne. En om van Sjaak Bral maar helemaal te zwijgen want daar krijg je helemaal niks van. Maar goed andere mensen vinden het prachtig dus ze moeten vooral zo doorgaan toch?

Zelf heb ik altijd op 1 januari mijn nieuwjaars uitzending, en ik vind dat altijd super om te doen, samen met een hoop BN'ers die dan mijn luisteraars en kijkers hun nieuwjaarswensen uitspreken, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die dat niet leuk vinden, en mij een soort van Claudia, Najib en Sjaak vinden. Dat is dus logisch vind ik want ik vind sommige cabaretiers ook niet prettig om naar de kijken....dus waarom zou iedereen mij wel leuk motte vinden.

Wel jammer vind ik dat sommige mensen na 20 jaar kijken en luisteren naar de 'Start van de Nacht' mij schrijven dat ze zich niet meer kunnen vinden in wat satire. Dan met name van "Jubbetje". Maar ja ik zeg altijd maar shit happend, en je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar na zo lange tijd vrienden te zijn geweest van de 'Start van de Nacht' doen zulke dingen best pijn.

Ja en dan gaat ineens het gewone leven weer door en ik kan mijn Corretje gelukkig wel overtuigen dat de Kerstboom nog een paar dagen mag blijven staan maar terwijl ik dit zit te schrijven heeft ze hem toch opgeruimd en gelijk de hele bups weer schoongemaakt want dat schijnt er ook allemaal bij te horen.

Want ik hoorde dat mijn schoonzusje Henni een paar dagen na de Kerst de hele boel weer had opgeruimd, en nee daar mot ik niet aan denken dat is mij te snel. Want ik hou er zo van s'morgens als ik met Jimmy weggaat heerlijk die leuke Kerstverlichting voor het raam, kinderen die blijven kijken en voor de etalage op

de foto willen....lekker s'vonds lekker op de bank liggen en Netflixen te midden van de Kerstverlichting, heerlijk gewoon.

Maar zoals ik al zei dan gaat het gewone leven weer beginnen en moest mijn Corretje (eerst bloedprikken in het HMC Westeinde Den Haag) weer voor haar twee maandelijksse uitslag naar haar oncoloog in het HMC Antoniushove in Leidschendam. En dat is (voor mij althans) een martelgang want je bent natuurlijk altijd benieuwd of haar waarde en alles nog precies zo is al een paar maanden geleden.

Ja hoor we werden al met een big smile ontvangen door haar en ze vertelden ons dat het weer een perfecte uitslag was en dat we zo door moesten gaan. Nou dus voor ons is het nieuwe jaar heel goed begonnen (beter kan haast niet) en nu een deze maanden nog een de een of andere lotto of staatsloterij winnen en dan heb ik het helemaal naar me zin. Maar zonder gekheid ik mag niet klagen want als ik moest kiezen waar mijn geluk heen zou gaan tussen Corretje haar gezondheid dan koos ik volop de gezondheid van mijn Corretje.

Ze zeggen wel eens dat zwemmen in je niet gelukkig geld maakt, maar pootje baden vind ik toch wel lekker hoor. lol ;-))

PS: mijn goede voornemens zijn..... om wat geduldiger te zijn, ik heb nooit geen geduld namelijk.....jullie nog goede voornemens??

Tot volgende week.

Groet van Henk Bres!!