



De Echte Bres Column 18

Heremijntijd riep mijn moeder vroeger altijd als ze zich ergens over verbaasde. En ik denk dat ik dat nu ook de hele dag door zou kunnen roepen want je word echt niet vrolijk van deze tijd. We gaan het hebben over het geval Johan Derksen van het televisie programma VI, maar dat zullen jullie misschien al een beetje verwacht hebben.

Ik weet columnisten die bijvoorbeeld vaak over Geert Wilders schrijven beginnen vaak met een van de zinnen, ja ik mag hem niet, of ik heb niks met die man en dan denk ik vooral in het geval als ze iets goed over hem schrijven schrijf dan niks over hem als je hem niet mag. Maar goed we hadden het over Derksen en hier komt tie; ik mag die man niet, en waarom dat ga ik jullie vertellen.

*Mijn biografie *BRES* de eerste van de twee (BRESJES) geschreven door een kunstenaar met de pen (vind ik tenminste) Jan Dijkgraaf, deze man kan (zeker in het geval van mijn biografie en die van *MARTIEN* en ook *ERICA*) zo schrijven dat je als je het leest je het gewoon hoort vertellen, en dat vind ik een grote kunst. De pech was dat het uitgegeven werd door VI en dat hadden we later pas door omdat het heel weinig werd gepromoot door de heer Johan Derksen. En de boeken die hij uitgaf van *van de GIJP* en *KIEFT* lagen altijd pontificaal iedere uitzending van VI voor de mannen op tafel behalve die van *BRES*.*

Ik denk dat het komt omdat Derkse een gruwelijke hekel heeft aan PVV'ers wat ik dus in hart en nieren ben, en om de een of andere reden mag hij mij ook niet denk ik en ik weet niet waarom want we hebben dezelfde humor.

Deze Johan Derksen heeft 50 jaar geleden een kaars of in de kut van een vrouw gedouwd of een grote er voor gezet (ik weet dat niet want ik was er niet bij) en nou krijgt Johan heel de wereld over hem heen. Het OM gaat er ook naar kijken, huilende hoeren op de tv dat dit grens overschrijdend gedrag is, tafeldame Roos Schlikker die niet meer met hem aan tafel wenst te zitten, en laffe sponsors die zich terug trekken omdat Johan Derksen een grote viezerik is en vertelde in de uitzending dat hij een geintje heeft gemaakt dat toen de gewoonste zaak van de wereld was.

Mensen laat je eigen nakijken 50 jaar geleden waren de tijden heel anders ik weet zeker dat dit voorval als het al een voorval is al dik verjaard is (20 jaar stond er toen voor geloof ik voor verkrachting) maar nogmaals laat je eigen nakijken want een kaars in je kut was toen geen verkrachting want zelfs mijn Corretje zegt dat. Oké dat het dom is van Johan om dit te vertellen in deze baggertijd daar ben ik het wel mee eens, maar mensen kom nou ga jullie eigen nou is na.

Dit meisje heeft misschien de avond van haar leven gehad, lekker op stap met de jongens en haar vriendinnen, lekker dollen, gek doen, flirten en dan helemaal lam op de bank met een glimlach op haar gezicht in slaap vallen. Lachen wakker worden, en blij zijn dat de kaars niet branden. Begrijpen jullie nou wat ik wil zeggen: de tijden waren heel anders, je kon alles zeggen tegen een meisje en andersom ook.

Geen ruzie met wapens zoals nu, lekkere muziek, vriendelijke portiers (zelf nog geweest) en daarom weet ik dat er heel veel meiden het toen goed vonden om te dollen met hun vrienden. Zijn we Waldollala vergeten

met mijn held Dolf Brouwers, kopje koffie glazenwasser, grote blote tieten voor het raam en dat was normaal in de jaren zeventig, Phil Bloom de eerste naakte dame op de tv enz enz. Ik ben in die tijd taxichauffeur geweest en geloof het of niet als ik iedereen mot aanklagen dan heeft het OM misschien wel jaren werk. Ik kreeg op een gegeven moment 6 vrolijke aangeschoten dames in mijn wagen die een vrijgezellenfeestje hadden.

Nou geloof mij nou dat wil je als vent niet meemaken want je snapt ik was gewoon verliezer, een mooie rit, zwaar gedold van hun kant en ik ga maar niet vertellen wat ze allemaal met mij wilden doen, gierend van de lach gingen ze een tent in waar ze met open armen werden ontvangen terwijl ze nog wel riepen "Hé Chauffeur, je weet het hé mijn kut is geen theepotje want anders hadden er wel oren aangezeten" en wie weet wat ze die nacht allemaal nog meer hebben uit gehaald en gezegd. Gewoon omdat het kon in die tijd.

Om dan nog maar te zwijgen van de adressen die je doorkreeg en als je dan aanbelde met de vraag had u een taxi nodig en je werd binnen geroepen omdat je effe moest wachten terwijl er voor je ogen een orgie afspeelde en de twee dames die de taxi hadden gebeld mij vroegen of ik nog even wilden blijven hangen wat ik niet heb gedaan en de dames wel netjes heb thuis gebracht, en dan nog de poppers die ik ongevraagd kreeg aangeboden van de homofielen in mijn auto plus de voorstellen van de heren.

Het waren de jaren zeventig moeten jullie niet vergeten toen mannen en vrouwen nog wisten wat humor was, en niet van die uitgekoude, zwartgallige linkse gluiperige wijven waren die een Johan Derksen aan de schandpaal nagelen omdat hij iets vertelde op de tv wat miljoenen mannen en vrouwen hebben gedaan in die tijd, gewoon plezier maken met elkaar. Er waren toen geen vreemde mogendheden in het land die sissen naar vrouwen hun bespugen, ze minderwaardig behandelen, en dan heb ik het nog niet eens over stenigen, eerwraak enz enz. Wat eigenlijk wel oogluikend wordt toegestaan toch OM? Ga daar dan eens achterheen en achter iets wat toendertijd humor was.

En trouwens weten jullie eigenlijk wel wat er zich afspeelt op die studenten feesten van tegenwoordig en die ontgroeningen die zijn toch vele malen erger dan een kaars in je kut. Ja en dat zijn dan toch onze toekomstige rechters, doktoren, rechtsgeleerde en advocaten. Ik hoop een ding dat die studenten hun die tijd niet vergeten, en de toekomstige Johan Derksen met een glimlach en humor behandelen en niet zoals wat er nu gebeurd

Nee ik neem het echt zwaar op voor Johan Derksen, en ik durf ook te zeggen dat ik wel eens een geintje heb uitgehaald in die trant, en sponsors heb ik niet, ben niet meer op TV en ik heb er toch altijd al schijt aan. Maar ik vind deze reacties van al die linkse kutten en azijnpissers zwaar over de top en misselijkmakend voort gekomen uit vrouwen die waarschijnlijk jaloers zijn dat hun die lol humor en gein niet hebben meegemaakt omdat ze te laat zijn geboren.

Ik heb die tijd gelukkig wel meegemaakt, en ook wil ik dat hele geile OM nog effe een veeg uit de pan geven, en ga godverdomme die bedreigers van Geert Wilders aanpakken die in openlijke tweets en berichten zijn kop er willen afhakken, zijn vrouw en hem in hun kont willen neuken. Dat is pas erg, dan zijn jullie goed bezig. Maar een zaak van bijna 40 of 50 jaar geleden wat geen eens een zaak is, maar iets wat toen dagelijks voorkwam en humor heette aan te gaan pakken wordt ik kotsmisselijk van.

Ik zweer het jullie ik ben niet van de complottheorieën maar komt het minister Sigrid Kaag niet wel heel goed uit met haar 19 gevallen van overschrijdend seksueel gedrag in haar partij D66. Die lui daar word in de mainstream media geen woord meer over gerept.....is Johan Derksen misschien een mooi geval van afleiding voor de gore rottigheid binnen in haat partij....ik vraag het mij af?

En om te eindigen met een persoonlijke quote voor Johan Derksen 'Super goed dat je geen excuses heb gemaakt en niet zo'n kutbriefje heb voorgelezen van de redactie.....ik zou zeggen ga genieten van je ouwe dag, en fuck ze allemaal!!

PS: En voor de mensen die deze column niet begrijpen en roomser zijn dan de Paus zegt ik 'lul maar tegen me reet want me kop is ziek' 🤪🤪

Tot volgende week,

Groet van Henk Bres!!

<https://www.telegraaf.nl/entertainment/552845653/derksen-verklaart-kaars-verhaal-wilde-hand-in-eigen-boezem-steken>

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-bresjes/9300000031450557/?bltqh=vMT9tr7Q8zesCbLGtxFCZq.4_12.19.ProductImage