



De Echte Bres Column 39

Nou nou, hebben jullie ook zo genoten de afgelopen woensdag met het kamer debat. Ik heb niet enkel genoten maar me eigen ook verschrikkelijk zitten ergeren en irriteren aan de dames en heren van vak K (een gedeelte van de planetaire vergaderzaal) waarin zoals jullie weten de bewindslieden plaatsnemen van het Nederlandse kabinet tijdens de Tweede Kamer debatten.

Terwijl Geert Wilders aan het woord was (wat hij verschrikkelijk goed deed overigens) zat in vak K de staatssecretaris van asiel en migratie Eric van der Burg smerig en arrogant en vol walging kijkend een gebaar te maken naar Wilders zoals een moeder vroeger wel eens deed als een kindje te veel praten of te luid aan het zingen was. Met je vingers langs je mond en dan doen alsof je je mond op slot doet en dan de sleutel weggooien. Nu kan ik mij dat bij kinderen en kleuters wel voorstellen en daar zitten dan ook meestal geen verrotte gedachten achter.

Maar van dit sujet (van der Burg) dat gekozen is door het volk betaald word door het volk, weet ik niet wat hij bedoelde omdat je zoiets enkel doet (nogmaals) bij kinderen die iets te luidruchtig zijn, en niet in de Tweede Kamer tegen de leider (van de derde partij van Nederland) de partij van de Vrijheid of te wel de PVV Geert Wilders.

Nee dit gebaar kon van alles betekenen zoals: Geert effe zijn bekkie snoeren, of een hele nette vorm van daar mot het nekkie van door, Ik weet het niet hoor maar wat ik wel weet dat het vol met minachting gebeurde, want dat kon je aan de man zijn gezicht aflezen, en zijn ogen spraken boekdelen. Te vergelijken met de ogen van een terroristen leider voordat hij de trekker over haalt. Maar dat is dan mij persoonlijke mening want misschien bedoelde deze Eric van der Burg het helemaal niet zo, en bedoelde hij het heel liefelijk, in de trant van: nou Geertje niks meer zeggen hoor want ik hoor je lokroepjes wel hoor lieverd.

Maar terwijl ik er nog steeds over na zat te denken was ondertussen in de avond Thierry Baudet (FVD) aan het woord, en ik moet heel eerlijk zijn vaak praat hij zo ingewikkeld dat ik het niet begrijp (uil van Minerva enz) maar toen hij Kaag er van beschuldigde dat zij een spion zou zijn begreep ik hem heel goed hoor. Zo ook het hele vak K want wat er gebeurde is dat de kamervoorzitster Vera Bergkamp (niet haar echte naam trouwens) de mond van Thierry Baudet snoerde, maar deze weigerde zijn worden terug te nemen (hij nam het trouwens ook op voor Geert Wilders).

Waarop het hele voltallige vak K (ja echt waar) op stond en de planetaire vergaderzaal verliet met gezichten die ik die ochtend al bij staatssecretaris Eric van der Burg had gezien, vol met arrogantie, walging en minachting. Dat is nog nooit in de hele geschiedenis van de Tweede Kamer gebeurd en ik wil hiermee zeggen dat de VVD van Rutte 4 nu

eindelijk hun ware gezichten hebben getoond en dat is enkel maar minachting voor het gewone volk en ik vraag mij dan ook af wanneer deze waanzin gestopt wordt.

Het kan toch echt niet zo langer doorgaan, oké om de boel te redden kwam alleen Mark Rutte nog terug want anders hadden de rapen helemaal al gaar geweest. Nee ik hoop dat bij de volgende verkiezingen we Geert Wilders als minister president krijgen want wat deze man in zijn debat / betoog stond te vertellen over bijvoorbeeld de armoede die er nu is in Nederland daar is geen woord van gelogen en de pure waarheid.

Ja en het toeval wilde dat ik ook die avond het journaal zat te kijken (mot ik eigenlijk ook niet meer doen) en zag dat ze in Jemen honger hadden en nog niet een appel konden kopen. Nou dan heb ik nieuws voor het nieuws want dat kunnen ook een hele hoop Nederlanders niet meer en niet enkel de allerarmst maar ook de middenmoot gaat het nu voelen om maar te zwijgen van de ondernemers die het water tot aan de lippen staat.

Nee waar ik dan kotsmisselijk van wordt is de ja wel hier isstie weer Eric van den Burg drie cruiseschepen naar Nederland laat komen om voor duizend goudzoekers per schip onderdak te geven, heerlijk een mooie hut aan boord van zo'n cruiseschip, s'morgens, s'middags en s'avonds' uitgebreid ontbijt, uitgebreide lunch en een uitgebreid diner.

Hoeveel minachting kan je als volk verdragen als je dit dan hoort....ik vind het walgelijk.

Tot volgende week.

Groet van Henk Bres!!

<https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2022/09/ongekend-heftige-rel-rond-baudet-kabinet-loopt-boos-weg-uit-tweede-kamer-902696/>

<https://www.parool.nl/nederland/kabinet-onderzoekt-of-cruiseschepen-met-asielzoekers-voor-de-kust-kunnen-blijven-liggen~b1b094eb/>