



De Echte Bres Column 36

Hebben jullie nou ook wel eens het gevoel dat je smaak aan het veranderen is, natuurlijk bij ouwetjes zoals ik gebeurt dat regelmatig denk ik dan. Maar ik heb het er vaak met Corretje over en die is dan nog niet zo oud als ik, vergeleken bij mij is ze een jonge blom (dit laatste is onder bedreiging geschreven lol ;-)). Maar effe zonder dollen, iedereen weet hoe ik denk over de vegetarische slager (die bestaat niet) omdat je geen spruitjes, bloemkolen, peulvruchten, zaden en weet ik veel wat voor troep er in dat Vega gebeuren zit kunt slachten. En gewoon omdat we die vuiligheid niet te vreten vinden. Mijn Corretje loopt dan ook in een sneltreinvaart die schappen met Vega in de supermarkt voorbij en gaat naar de vakken waar geen Vega te bekennen is. Maar nou komt het, we zaten lekker in de tuin met die (nog steeds) mooie weer te lunchen. Dat betekent in ons geval gewoon lekker een boterhammetje en een glas melk of karnemelk. Nou heb ik vroeger heel vroeger toen ik wel eens (onterecht) in de bajes verbleef een boterham met pindakaas leren eten met sambal. Echte bajes kost hoor ik wel eens om me heen als ik het erover heb.



Daarbij een bammetje met hagelslag en nog wat andere producten heerlijk, maar de smaak is toch anders dan dat het vroeger smaakte. Totdat mijn Corretje in eens zei "krijg nou een dikke Henk" die boter is gewoon Vega, hoe kan dat nou want die ligt niet bij de Vega rotzooi want dat moet ik niet. Verbaast keek ik, en inderdaad onderop het kuipje stond klein het tekenetje van Vega. Ze pakte het pakje hagelslag, en ook daar stond inderdaad heel klein Vega op, nou en toen ik de sambal pakte mogen jullie raden wat er ook op stond...JUIST VEGA!! En dan ga ik toch bij me eigen denken dat onze smaak helemaal niet gaat veranderen bij het ouder worden, nee want als je de schappen links laat liggen van de Vega producten en je denkt dat je gewoon je boter, hagelslag en sambal heb, dan heb je ook die Vega teringzooi te pakken. Snoepjes die ineens Vega zijn, rookworsten van de Hema waar ik dol op was ook Vega, en dan heb ik het idee dat we gedwongen worden door sommige instanties met medewerking door de grote supermarkten om zo weinig mogelijk eten te eten waar dierlijke spullen in voorkomen. En waar het uiteindelijk allemaal om draait is de boeren die geen koeien meer mogen houden, varken motte minder, alles word opgekocht onder het mom van de CO2 uitstoot te minderen maar uiteindelijk gaat het de elite gewoon om de boerengrond die ze graag willen hebben om huizen op te bouwen, en dan niet voor jullie dochter of zoon die het met hun 30ste het zat zijn om bij pappa en mamma te motte wonen. Als ik nu doorsla motte jullie het mij eerlijk vertellen hoor, maar ik vind het wel frappant allemaal en een en een is twee zei mijn moeder altijd. Wie weet hoe ver ze gaan en ik ben echt niet van de complot theorieën dat weten jullie maar onze smaak veranderd denken wij, en we hebben ineens vega producten in huis die we helemaal niet willen. Het enige is dat mijn Corretje voortaan met haar leesbrilletje op de boodschappen gaat doen, maar normaal is het niet. En nog effe over het ouder worden, ik heb geen zin meer in interviews want het is meestal gelijk bagger wat je over je heen krijgt. Maar er zijn uitzonderingen en dat zijn twee lieve journalisten die mij nog

wel mogen interviewen en dat zijn Tanja Verkaik en Rob Kemperman, en laat die laatste nou een heel mooi stukkie hebben geschreven dat ik jullie niet wil onthouden. Dus klik effe op deze anders gekleurde regel en [jullie lezen het hele interview....bedankt Rob!!](#)

Nog effe een laatste berichtje want dat gaat over de 67 jarige Rita Grijspeert beter bekend als 'Oma Toetoet'. Deze vrouw helpt op haar eigen manier de mensen (ouwetjes) die geen brood meer kunnen kopen, toen ze begon had ze maar 25 of 30 mensen die ze wekelijks voorziet van brood maar dat zijn er nu inmiddels over de 100 geworden. Deze vrouw verdiend een gouwe stoel en dat is niet het enige wat ze doet want nu is ze weer bezig om voor een jongetje dat graag naar school wil fietsen een fietsje op de kop te tikken en ook kleding loopt ze te verzamelen voor de arme onder ons.

Er stond een prachtig mooi interview in de telegraaf over haar en daar was ze best trots op. De media bleven haar bellen en ze had afgesproken een item te doen op SBS 6 maar die belden gisteren af om dat het waarschijnlijk niet interessant genoeg was....en weer de zoveelste domper voor Oma Toetoet. Ziek word je ervan omdat het nu ons eigen volk betreft is er geen interesse voor. Nou dan heb ik nieuws voor de media, want voor Oma Toetoet maakt het geen klote uit hoe je eruitziet wat voor kleur je heb en waar je vandaag komt. Ik kan hier gewoon pissig om worden, vandaar dit laatste stukkie over Oma Toetoet!!

De 67-jarige Rita Grijspeert, alias Oma Toetoet, is in Den Haag uitgegroeid tot een ware heldin. „Maar eigenlijk is het te zot voor woorden dat het volk dit zelf moet plossen”, zegt ze.
FOTO'S RENE OUDSHOORN

Redder in broodnood



HAAGSE 'OMA TOETOET' VOEDT VELE MONDEN

door Tanja Verkaik

EN HAAG • De Haagse weloener Rita Grijspeert (67), beter bekend als Oma Toetoet, helpt meer dan honderd mensen die verzuipen in hoge energierekeningen en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Ze geeft kleding en andere levensmiddelen worden door haar verspreid onder de verborgen armen. Zij rijgt onder meer hulp van Willem Ettinger, die met zijn roodexpress brood van een dag oud ophaalt bij bakkerijen en uitdeelt.

„Begin coronatijd ben ik begonnen met het helpen van de meest zwaar getroffen mensen, maar dat is inmiddels uitgegroeid tot meer dan honderd. Dat is toch niet normaal, en het wordt steeds erger”, zegt Oma Toetoet, die aan haar kleinzoon de catchy bijnaam kreeg die altijd is blijven plakken.

„Veel mensen verdienen niet zoveel voor de Voedselbank om zich te melden.”

De Haagse krijgt via de fysiotherapeut en huisarts de meeste nieuwe 'cliënten' binnen. Sinds het ziekenfonds is afgehaakt, help ik al ouderen die



door de hoge zorgverzekeringskosten minder geld overhouden voor boodschappen. Ik heb het zelf ook niet breed, maar juist daarom doe ik dit.”

Een van de mensen die Oma Toetoet onder haar vleugels heeft genomen, is een dakloze moeder van 23 jaar die financieel muurvast zit. „Ik ben in mei uit huis gegooid door mijn ex-partner. Ik werkte fulltime,

Het begon met de dagelijkse boodschappen voor mensen die dat niet langer konden betalen. Maar inmiddels kunnen hulpbehoevenden ook bij Oma Toetoet terecht voor kleding en knuffels.

den tijd ben ik van tien naar vijftig gezinnen gegaan die niet meer kunnen rondkomen. Oma en ik vragen niet om papierwerk om het te bewijzen, maar gaan uit van de goedheid van de mens”, zegt Ettinger. Daarnaast voorziet hij nog wekelijks achtduizend mensen van gratis brood via partners als het Leger des Heils, die de broden verspreiden onder hun doelgroep.

Bij Oma Toetoet komen de ouderen en gezinnen die zij helpt aan de deur om kleding en levensmiddelen op te halen. „Als welvarend land moet je je kapot schamen dat dit nodig is. Wanneer houdt dit op?!”

zegt Ettinger. „De groep mensen die werken en niet in aanmerking komen voor de Voedselbank groeit met de dag”, vult Oma Toetoet aan. Ze hoopt op een dag overbodig te zijn voor deze mensen. „Dat zou een feestdag zijn. Dat mensen niet meer hoeven te bedelen om boodschappen of kleding.”

Voor de dakloze moeder is Oma Toetoet een zegen. „Maar eigenlijk is het te zot voor woorden dat het volk dit zelf moet oplossen. Je bent gewoon afhankelijk van mensen met een goed hart als je net overall buiten valt. Bovendien duurt het weken voordat de instanties in actie komen.”



Schulden aflossen

Nu heeft zij wel recht op bijstand, toeslagen en de Voedselbank, maar de helft wordt gebruikt voor het aflossen van schulden. Dit is een voorbeeld van de schrijnende verhalen die zowel Ettinger als Oma Toetoet dagelijks horen.

„Veel mensen zitten in een boot zonder water. Steeds meer gezinnen kloppen bij mij aan. Ik heb ook een kleine voedselbank, en in vier maanden



Willem Ettinger draagt met kratten vol brood van een dag oud ook een steentje bij.

*Tot volgende week.
Groet van Henk Bres!!*

